

Min mors (Lily født 1908) forhistorie i korte træk.

Starten på udforskningen af vores families rødder kommer sig af min mors, Lily, påstand om, at en lille, fin dolk, der nu er i min besiddelse, havde tilhørt Tysklands første kansler og senere rigspræsident Friedrich Ebert (1871 - 1925) - og den var jo ikke til at stå for.

Ved hjælp af FamilySearch (mormonernes søgeside) fandt jeg uden problemer præsidenten og adskillige af hans familiemedlemmer - alle omkring Heidelberg. Ebert, der var sadelmager, bosatte sig i 1891 i Bremen og fra 1905 i området omkring Berlin, hvor han var politisk aktiv.

De øvrige kilder i efterforskningen har været Danmarks Demografiske Database, lokalarkiver i Århus og Esbjerg, Landsarkiverne i Odense og Viborg, Ribe Lokalhistoriske Arkiv samt folketællinger og kirkebøger på nettet.

Dette er den korte udgave af forhistorien. Moster Valborg har med de erindringer hun på opfordring fra hendes drenge, Flemming, Folmer og Erik, skrev ned inden hun mistede synet givet et væsentligt bidrag til slægtens historie, ligesom Thorkil, Folmer og Flemming har bidraget med detaljerede oplysninger undervejs.

Vides januar 2007:

Vores fælles bedsteforældre Laurine Caroline (født 1870) og Rasmus Anthon (1869) har rødder i henholdsvis Gesten ved Vejen og Trige ved Århus.

Rasmus Anthons familie har været meget stationære i området fra Rud til Trige-området nordvest for Århus. Rasmus' mor, Ane Johanne Jørgensen (1842) har rødder i Todbjerg og længere tilbage i Nølev syd for Århus. Faderen har grene tilbage til Rud.

Familien her har overvejende beskæftiget sig med landbrug (fæstebønder, indsiddere, boelsmænd og lidt håndværk).

Thorkil fortæller, at Rasmus havde en (vist) ældre søster gift med en entreprenørformand og bosat i Ålborg, samt 2 (eller 3) yngre brødre bosat i Århus.

Den yngste af brødrene har en datter, der hedder Tove - nu 80 år og bor i Kbh..

Thorkils søster Irma har spillet i bridgeklub med hende i København i 10-20 år, før de ved et tilfælde opdagede familieskabet. Spøjst.

Men tilbage til Laurine Carolines oprindelse, der har været lidt mere uigennemskueligt og måske skulle føre tilbage til "præsidenten":

Hun er datter af Søren Petersen Fæster (1836) og Ane Kirstine Ebert (1837).

Ane Kirstines far, Frederik Samuel Ebert (1779), har sandsynligvis rødder i Berlin, idet en søgning på FamilySearch.org gav mig navnet Fridrich Samuel Ebert mm. Samtidig oplyser Ribe Byhistoriske Arkiv, at en F. S. Ebert født i Preussen er registreret i Ribe Borgerskabsprotokol den 3. januar 1805. Hvorvidt der er familiebånd til præsidenten er dermed meget usikkert, i hvert fald er de spinkle. Og det er heller ikke entydigt bevist at denne Ebert er vores forfader.

Oldemor Ane Kirstines mor, Kirsten Marie Lauridsdatter, ser ud til at stamme fra Snebjerg vest for Herning.

Sørens slægt kan i dag med nogenlunde sikkerhed føres tilbage til 1763 - stadig i Gesten.

Laurine og Rasmus Anthon mødte hinanden på opdragelsesanstalten Landerupgård, Sdr. Vilstrup, midt i trekant-området, hvor de begge havde arbejde.

De flyttede i 1899 til Nørregade 17 i Esbjerg, hvor Rasmus Anthon fik arbejde på havnen, der var taget i brug i 1874 og siden havde gennemgået en vældig udvikling. De giftede sig den 29. marts og Johanne blev født senere på året. Valborg fulgte efter 1902, Søren i 1903 og Mary i 1904.

Familien flyttede i 1907 til Mølvang ved Jelling, hvor den havde købt en landbrugsejendom. Her døde Johanne (7 år) som følge af mæslinger. Hun blev i samme år efterfulgt af en ny Johanne. 1908 kom Lily til og i 1909 Erna.

Ved et uheld – morfar havde hængt en flagermuslygte på et søm i laden, mens han gik på loftet for at smide hø ned til kørerne – brændte nogle af ejendommens bygninger i 1910, og da forsikringen ikke dækkede tilstrækkeligt, måtte familien flytte til en lejlighed i Vejle, hvor man overvintrede.

1911 købtes husmandsstedet i Skærup. Her levede man et nøjsomt og arbejdsomt liv. Valborg, der var den ældste, måtte bære en stor del af de daglige byrder, og de blev ikke mindre da Aage (1912) og Inger (1914) kom til.

En stor del af familiens udkomme kom fra kartoffeldyrkning suppleret med indtægterne fra en mælkerute fra Skærup til Børkop.

Ved en folketælling i Skærup 1916 anføres det, at Laurits' indkomst var 600 kr. og hans formue beløb sig til 3000 kr. Ikke meget til forsørgelse af en familie på 2 voksne og 8 børn.

Familien blev opløst i 1928 ved Ingers konfirmation.

Laurine og Inger flyttede til Vejle og senere til Fredericia, hvor Laurine en lang årrække boede hos Valborg og Thorvald.

Sine sidste år tilbragte Laurine på plejehjemmet Hybyhus, hvor hun i 1956 døde som 86 årig.

Husmandsstedet i Skærup blev overtaget af Søren. Dette blev muliggjort ved, at de øvrige søskende gav afkald på deres "arvedel". Her boede Rasmus Anthon til han i 1933 døde som følge af en mavecancer. Han arbejdede de sidste år på nabogården "Enemærke", der var planteskole.